



KLIMADIGTE

En antologi af digte skrevet af elever på
Egedal Gymnasium & HF

LIDT OM DENNE ANTOLOGI

Digte kan både hjælpe os til at håndtere vigtige og svære emner på et personligt plan OG de kan formidle vores holdninger til disse emner til en større verden; de kan med andre ord ikke alene udtrykke individuelle følelser, men også (i hvert fald forsøge at) skabe samfundsmæssige ændringer. I vores workshop til gymnasiets klimahandledag lod eleverne sig endnu engang inspirere af forfattere, der har skrevet om klima, og skrev selv deres egne klimadigte. 15 af disse er printet i denne korte antologi.

Klimahandledag på Egedal Gymnasium & HF

20. September 2024

'It's All Ruined' by Liva, Irem, Victoria & Nehir

The beach is different everyday,
as we lay.

I'm walking in the sand,
looking out to the ruined land.

Los árboles se marchitan cada,
día que pasa.

Den tieren geht es immer schlechter,
Wann hört das auf?

Plus nous mangeons de légumes de
saison,
plus nous avons une longueur d'avance.

Ju mer vi sparar,
desto bättre blir det.

Isen smelter, solen bærer
Denne verden bliver kun værre.

'Jeg var lille' af anon.

Jeg var lille da jeg lærte om verden. Da du fortalte mig om smerten. Jeg var und da jeg følte bølgerne i Øresund. Da jeg var i stilhed, bare et enkelt sekund. Jeg var voksen da jeg så det selv, da jeg forstod at vi har brug for mere end bare held. Jeg var gammel da så dem forstå. Da jeg så hvad vi sammen kan formå. Da jeg så at vi sammen kan redde dig, fordi vi er mere end bare dig og mig.

'Vind' af Alexander og Isac

Vi springer en bombe
I en hovedstad
Sidder på vejen
Gir stille mennesker
Svært ved at finde fred
Køren er lang og fyldt med stress
Dunkende hjertebeat som en bas
Det runger fra inde såvel som ude
Biler i tomgang binder en knude
Noget større end os er snørklet ind
Kan det bindes op af et frisk pust
VIND

'Klimamanden' af Alexander og Isac

Der findes en gut
Han taler og råber
Bliver grint af
Ham eller dem
Nogle er tåber
Ikke synlig
En naturlig bevægelse
Stopper vi
Jordens bevægelse
Gentagelser sker
Står vi stille her
Glemmer vi gutten
Der startede det hele
Når vi piller verden fra hinanden
Dele for dele

'Pas på!' af Monique, Malou og Thea

Udled mindre CO2
Så orden bliver' et bedre sted at bo

Vi er alle nødt til at ofre noget
Men det har alle ik' forstået

Det er nu vi skal redde vores jord
For det er lige her vi alle bor

Vi skal være åbne til at dele
Hvis jordens sår skal hele

Hvis alle passer på
Kan vi mere liv få

'Klima er en ven...' af anon.

Klima er en ven som vi skal passe på
En helt ny verden som vi skal forstå
Hverdagen vi kende til vil snart gå i stå
Kødmåltider og flyrejser er noget vi skal
lave om på
Men ændring er ikke noget man bare kan
få
Når bæredygtighed er det vi skal opnå
For miljøet kan være svært at blive klog på
Og vi skal være kritiske om hvad vi kan
formå
Fordi klima er en ven som vi skal passe på

'Jack Nicholson' af August, Mads og Simon

Jeg drager ud i verden
men. Hvad er verden?
Hvem er værten?
Er GUD verdens vært?
Varmer vi verden op til Ragnarok?
Hvornår er nok, nok?
Who's there?
Climate change
Climate change who?
Climate change is gonna f*ck you. Up.
SHUT UP!
I want the truth
You can't handle the truth

'Min bil blev elektrisk...' af anon.

Min bil blev elektrisk, det er ret smart,
Men nu lyder den som en blender i fart.
Min cykel – den er blevet mit faste ride.
Jeg skulle ha' købt en Tesla, men sparede
penge,

Nu triller jeg rundt på en tandem, alene,
hvor længe?

'The Path for Nature' af Lancelot og Alex

Globalisering...opvarming...forandring

Ligger os alle nær

Bløder på befolknings tær

Alle de store storme

Larmer og er enorme

Change is a new beginning

Hell doesn't have to come

A step [at a time] is a path for winning

Nobody was willing to give some

Good people are gonna help

Even by simply eating kelp.

'Så langt øjet rækker' af anon.

Så langt øjet rækker

Lige meget hvor langt vi strækker

Er kun synet af ødelæggelse

Hvor det dog stråler af svækkelse

Måske er det manglen på tanke

Måske handler det bare om balance

De siger så meget, men der sker ingenting

Men handler det om de'et

Eller er det bare vi'et

Som sætter grænser her i livet

Vi er som et blødkogt æg

Alle ord er uden belæg

Vi prikker hul på en hinde

Som gør os blinde

Vi kigger på os selv

Som en spejling af det der er aktuelt

'Forandringer' af anon.

Træerne dør

Himlen er skør

Isen den tør

Vi dræber verden

Dyrene har det dårligt

Det sker årligt

Ikke gør det vilkårligt

Pas på nature

Klimaet skal være I stand

Som at passe på sin tand

Over mark og land

Hjælp til hvor du kan

Jorden har det hårdt

Beskyt det som et fort

Livet er for kort

Klimaet ændrer sig

'Hvornår er det nok?' af anon.

Hvornår er det nok?

Når alt blå er gråt?

Hvad kan man gøre,

For noget så meget større?

Er det en form for straf?

Vil vi føle den sande verdens kraft?

Jeg ved det ikke.

Det tror jeg egentlig ingen gør

Der er ingen der tør

At gøre noget,

For noget så meget større

Skrift i takt

Vi ser på alt som er skabt

Og alt hvad vi har haft

Meget at miste

Intet at vinde

Jeg vil ikke forsvinde.

I en verden af kaos

Efterladt af os

'An Apology to Mother Nature' by anon.

Dear Mother Nature
You have given us so much
Yet asked for so little
You care for yourself, you care for us all
Yet we continue to take you for granted

Dear Mother Nature
How come we have been so cruel?
We take your resources and make them
our own
Though we continue to do this
We still refuse to blame ourselves

Dear Mother Nature
How can we possibly make it up to you?
The damage is done and it is hard to undo
We now see what we have caused
And what your anger has come to
When your tears flood our earth
We just hope that you spare us

Dear Mother Nature
We beg for your forgiveness
Though we know we don't deserve it
We have taken what we wanted
Without a second thought
Yet we still pray that you
Have it in your heart to forgive us

'Verden den sukker' af anon.

Verden den sukker
Blomster oplukker
De smiler så hærligt
Smiler så kærligt
Det' nærmest begærligt
Min verden er særlig

Skoven den spirer
Mit hjerte bliver' friere
Det' det her jeg higer
Igen slags klima kriger
Bare en der elsker natur der spirer

Gemt væk bag bakker og dale
Flyver jeg frit ligesom en svale
Her er der ingen brug for tale
Her er jeg væk fra alt det normale

Brisen den bølger
Kornet det følger
Naturen forfølger, fortryller

'We need to act fast' by Mikolaj

We need to act fast
But we can't change the past

We have to be brave
Or else we will dig our own grave

It's all in our hands
We have the power to clean our lands